

## “God biedt zekerheid in de storm”

De wereld verandert snel. Lang hadden wij niet direct last van geweld, oorlog en ernstige bedreigingen. Het gebeurde wel, maar dat vond steeds op afstand plaats. In de afgelopen tijd is dit steeds dichterbij gekomen. Door de wreedheden die gepleegd worden, groeit de bezorgdheid en laait de onrust vaker op. Aanslagen worden niet alleen door groepen gepleegd. Ook enkelingen slaan op onverwachte momenten en plaatsen toe. Je kunt je met reden afvragen in wat voor een maatschappij wij terechtgekomen zijn. Hoe kunnen wij met de nieuwe werkelijkheid omgaan, helemaal nu enkele groepen duidelijk hebben gemaakt zich met hun gruweldaden vaker op christenen te willen richten?

### Wees niet verbaasd

Wij zijn in ons leven gewend geraakt aan vrede, voorspoed en rust. Het is iets gewoons geworden. Toch is het helemaal geen vanzelfsprekendheid. Wij mogen ons toevertrouwen aan de [Vrededorst](#) en moeten tegelijkertijd rekening houden met de tegenstander die op [prooien](#) belust is.

De eerste christengemeente kende aanvankelijk een voorspoedige periode. Er was sprake van [saamhorigheid](#), [groei](#) en [maatschappelijke waardering](#). Gaandeweg kregen zij te maken met [intimidatie](#) en fysiek [geweld](#). Dit mondde uit in [vervolging](#). Christenen uit Jeruzalem [ontvluchtten](#) uiteindelijk hun woonplaats. Ook zijn er christenen onder [afschuwelijke](#) omstandigheden om het leven gebracht.

De boodschap van Jezus stuit op verzet. Dat is niet nieuw. Jezus [ondervond](#) dit al aan den lijve. Hij heeft aangegeven dat ook zijn volgelingen op uitingen van [haat](#) voorbereid moeten zijn. De onbekendheid met de [bedoeling](#) van Jezus zorgt voor diepe [verdeeldheid](#). Mensen laten liever hun eigen haan koning kraaien...

Er zal nog een tijd aanbreken waarin gewelddadigheid nog [overheersender](#) wordt. Voordat Jezus hierover gesproken heeft, was dat al bekend. De profeet [Daniël](#) maakte hier ook al melding van. We hoeven dus niet verrast te zijn.

### Om over na te denken

- Welke risico's kleven er aan de gedachte dat het normaal is om als christen in vrede en voorspoed te leven?
- Hoe kun je voorkomen dat onjuiste aannames de boventoon voeren?

### Stand houden

Je kunt je gemakkelijk laten meeslepen door gedachten wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Dat is niet nodig. Petrus roept in een van zijn brieven op om [realistisch](#) te blijven. Dat maakt het mogelijk om te blijven bidden. Petrus spreekt daarover uit ervaring: toen Johannes en hij na een arrestatie [vrijgelaten](#) werden, legden zij en de andere discipelen hun situatie [eensgezind](#) in gebed aan God voor.

God houdt ons vast. Wie op hem vertrouwt mag weten dat geen enkele gebeurtenis de liefde van God [in de weg](#) kan staan. Dat houdt je op de been. Die liefde maakt het zelfs mogelijk om op een [andere manier](#) naar mensen te kijken die wreedheden begaan. Zij zijn onder invloed gekomen van andere [krachten](#) die voor strijd zorgen.

Wanneer de druk hoog is, mag je weten dat de Redder nabij is. Door zijn aanwezigheid is het mogelijk om problemen de [doorstaan](#). Hij is er bij!

Jezus keek ook over het lijden heen: hij hield daarbij de blijdschap voor ogen die in het [verschiet](#) lag. Door ons oog op Jezus gericht te houden, mogen wij net als hij vol verwachting naar de toekomst kijken. Tegenover lijden staat een [voorzicht](#) dat verdrukking in een andere verhouding plaatst.

#### Om over na te denken

- Paulus schrijft over een [wapenrusting](#) die nodig is om aanvallen af te slaan. Welke zwakke plekken vragen er in jouw leven meer aandacht?
- Hoe kun je daar elkaar bij helpen ?

#### **Hoop**

Wie zijn leven op Jezus baseert, heeft een toekomst waarbij de huidige omstandigheden [in het niet vallen](#). Voor wie de tegenslag het grootst is, is het [contrast](#) tussen de huidige omstandigheden en de toekomstige situatie ook het meest uitgesproken. Die toekomst geeft reden tot dankbaarheid.

Wie voor God leeft, zal hem zien. Jezus zal over iedereen spreken die openlijk voor het geloof in Jezus is uitgekomen. Dit doet hij tegenover de [Vader](#) en ook tegenover [engelen](#). Wie Jezus dient, ontvangt zelfs [eer](#) van God. Waar de gelovige gericht is op Jezus, is hij gericht op zijn volgelingen.

Elke tegenkracht die nu nog ervaren kan worden, heeft uiteindelijk geen [bestaanskans](#). De aarde en hemel krijgen opnieuw vorm. Zonde, geweld en destructieve machten hebben dan afgedaan.

De komende wereld die wij mogen verwachten is een [zekerheid](#). Christenen kunnen daar elkaar steeds op [wijzen](#). Dat strekt tot troost en is een aanmoediging om het oog in alles op Christus gericht te houden.

#### Om over na te denken

- Welk verschil maakt het om het perspectief dat God schetst in gedachten te houden?
- Hoe kun je dat blijven doen?